



## פרשת שמות

ינואר 2023

### שיחה 1

הייתי בטיוול בוקר היומי שלי כאן בבית זית ועברתי ליד בחור עם כיפה ושאלתי אותו פרשת שמות, אתה יכול לתת לי כמה משפטים על זה? בלי שמץ של היסוס הוא אמר כן ואמר שיוסף הזוכר לראשונה כ"נער" ושההתייחסות לנער היא התייחסות לנעורים, לאנרגיות, לפתיחות לעולם, ולשימוש במילה זו יש הרבה משמעות. עם ישראל היה צריך שיוסף יירד ראשון למצרים, עם הגישה הזו ועם אותן אנרגיות ועם אותה תרבות במקום עם ישראל יוכל לשרוד ואף לשגשג בחוויה שלו במצרים. ואמר הבחור כי ביציאה ממצרים המים נפתחו רק כאשר עצמות יוסף התקרבו לים, וזה מה שאפילו נתן להם לצאת ממצרים.

### שיחה 2

במקרה אחר משאית עצרה ליד המכולת המקומית. הנהג ירד והיו לו כיפה וציצית. אז ניגשתי אליו ואמרתי פרשת שמות, אתה יכול לתת לי כמה מילים על זה? והוא אמר שכן. פרשת שמות מתחילה עם 70 איש, המתארת את 70 איש המשפחה שיצאו. והוא אמר, יש גם ביטוי בעברית שביעים פנים לתורה יש 70 פנים לתורה, והוא אמר שני אלה קשורים. שכמה פנים שהיו שיצאו ממצרים כך הם פני תורה ודרך להסתכל עליה ודרך להתייחס אליה.

### שיחה 3

ליד שוק מחנה יהודה בירושלים טיילתי אתמול בערב עם הבן שלי וראינו זוג ופניתי אליהם ואמרתי שזה עתה סיימתי ארוחת ערב נפלאה במסעדה שבה הבן שלי שף. ותוספת נהדרת לזה תהיה לשמוע על פרשת השבוע. הם הסתכלו אחד על השניה והם אמרו, טוב, אין לנו באמת משהו. אז אמרתי תודה, ערב טוב והלכנו. ואז אחרי כמה רגעים הרגשתי יד על הגב והבחור



אמר, סליחה, אשתי קצת יותר איטית, אבל היא רוצה להגיד לך משהו. והיא באה ואמרה בפרשת השבוע דרך אחת להסתכל על זה היא שהסתכלות על הנשמה, נשמת הילד שנמצאת בכל אחד מאיתנו, שלכל אחד מאיתנו יש מגוון שלם של נשמות, של ילד עם היבטים שונים. כך היא התייחסה לזה והיא רצתה להביע את זה.

אז מצאתי את זה מאוד מרגש והתחלתי לבכות, וזה קורה, והתנצלתי. אמרתי, יש לי מצב מסוים שבו אני בוכה לעתים קרובות. והאיש שאל: אֶפְשָׁר אֶת-שְׁמֶךָ הָעֶבְרִי? אז אני אזכיר אותך בתפילות. אז אמרתי לו, כן, שמי דוד בן בן ציון. ועם זה נפרדנו, כל אחד בדרכו, אך לאחר שהתחברנו כך.